

Dag 1 Llahuar

Vroeg vertrek uit Arequipa en met openbaar vervoer(inbegrepen) naar Cabanaconde waar geluncht wordt. Daarna begint de afdaling naar Llahuar (zo'n 4 uur) door een warm woestijnachtig landschap. Onderweg zijn er Pre-Inca terrassen te zien waar de landbouwgewassen werden (en worden) verbouwd. Aangekomen bij de rivier gaat het over de hangende brug naar de andere kant waar de "camping" is. Er zijn kleine bamboe huisjes waar de simpele overnachting is. Voor het avondeten nog even naar de rivier geiser waar de hengel uitgegooid kan worden om een forel te vangen.



Dag 2 Fure

Weer vroeg op voor de zwaarste dag van deze trekking. De trek gaat door dorpjes als Fure en Latica. Na rust en een lunch gaat het verder naar de Huaruro waterval en vandaar terug naar Fure. Daar blijven we niet, we gaan verder naar de heerlijke oase van Sangalle. Hier is dan de verdiende rust. Het water is er heerlijk (18°C) en er groeit allerhande fruit. Proef eens de Chirimoya of de Pacay. Overnachting in eenvoudige hutjes.

Dag 3 Cabanaconde

Het ontbijt is bij de oase, heerlijk. In de ochtend is er nog tijd om te relaxen en te zwemmen. Na de lunch gaat het terug naar Cabanaconde waar voor de verandering in een eenvoudig hotel geslapen wordt.

Dag 4 Arequipa



We staan vroeg op rond 6 AM, ontbijt. Daarna op weg naar het condor kruis waar deze prachtige dieren te bewonderen zijn. Verder met de lokale bus naar Chivay, het belangrijkste dorpje in de canyon. Per taxi verder naar La Calera waar we een duik nemen in een warmwater bron. Met 35 graden is het water lekker warm. Hier kunnen we relaxen en onze spieren rust geven. Terug naar Chivay voor de lunch en vanaf Chivay nemen we de lokale bus

terug naar Arequipa aankomst rond 6 uur.

Tegen meerkosten kan men ook verder naar Puno.