



Dag 1 Quito

Welkom in Ecuador! Aankomst en transfer naar het hotel in het koloniale centrum.
De monumenten liggen op loopafstand.

Dag 2 Quito

Vrije dag & overnachting in Quito.

Tips:

- Een stadswandeling door het historische centrum dat de laatste jaren erg is opgeknapt. Ben je na het donker in de nieuwe stad dan liever een taxi nemen!!
- Neem de kabelbaan op de flank van de vulkaan de Pichincha, het uitzicht vanaf 4100 meter is prachtig, wie genoeg lucht heeft kan nog verder naar boven wandelen naar de top. Reken wel op 3 uur lopen. Negeer de video/games hal, draaimolens en lelijke souvenir winkeltjes.
- In het weekend verandert de Avenida Patria in de grootse kunstmarkt van Quito.
- Parque la Carolina ten noorden van Mariscal is een lekker plekje om de chaos van de stad te ontvluchten. In het weekend komen de mensen uit de stad hier recreëren.
- Achter hotel Quito begint een trap naar historische buurt Guápulo. De vergezichten op de weg naar beneden zijn prachtig. Vervallen huizen en prachtige, oude gebouwen wisselen elkaar af.
De kleine cafeetjes zorgen voor de versnaperingen onderweg. Aan de voet van de heuvel is een prachtige kerk.
- Een tripje naar het centrum van de wereld “el mitad del Mundo” is voor sommigen onder ons een must.

TerraMundo Travels
Ir. Driessenstraat 94 F
2312 KZ Leiden
Tel: 071-3030200



Dag 3 Cotopaxi

Op pad voor een spectaculaire fietstocht door het nationale park Cotopaxi. Deze vulkaan met z'n eeuwige sneeuw torent overal boven uit. Het gaat vooral bergaf dus ook geschikt voor de niet al te sportievelingen onder ons! De tocht start op 4500 meter en is onder goede begeleiding. Overnachting in Quito.

Dag 4 Runa Tupari (ca 2 uur rijden)

Jullie halen de huurauto op in Quito en gaan op weg naar Otavalo. Overnachting in Runa Tupari in de buurt van Otavalo. Runa Tupari is een project dat een speciaal plekje bij ons heeft.

In de omgeving van Otavalo, verspreid over verschillende indianen-gemeenschappen kan met overnachten bij een familie. Het verblijf is in een eenvoudige cabaña en geeft voldoende privacy, maar de maaltijden worden met de gastfamilie samen genoten. Wees niet verbaasd als de cavia's door de keuken rennen! De opbrengst komt direct ten goede aan de gemeenschap.



Dag 5 Otavalo

Vroeg op pad met de auto voor de zaterdagmarkt van Otavalo. Dit is de belangrijkste markt van het land en ontegenzeggelijk de markt met de beste kwaliteit en de grootste keus aan handelswaren. Vergeet niet een bezoek te brengen aan de veemarkt aan de rand van de stad en geniet van de traditionele klederdracht. Overnachting in Runa Tupari.



Dag 6 Papallacta (ca 4 uur rijden)

Vandaag verder richting het zuidoosten naar het kuuroord Papallacta. Na de rit in de auto is het heerlijk om het lijf te verwennen! Spoel het stof af en neem de rest van de dag de tijd om naar de heetwaterbaden van Papallacta te gaan. De massages zijn er heerlijk! Overnachting in Papallacta.

Dag 7 Jungle (ca 3 uur rijden)

Na de relaxte dag in Papallacta vandaag verder op pad via Tena naar de jungle lodge. De auto kan achter gelaten worden in Pto. Barranquilla voor ca USD \$3 per dag. Vanaf hier wordt er voor vervoer gezorgd naar de lodge.

Na het diner is het tijd om te ontspannen onder het genot van een welkomstdrankje. Bij kampvuur worden de activiteiten van de komende dagen besproken. Een olielamp zorgt voor verlichting. Overnachting in een leuke lodge.



Dag 8 & 9 Jungle

Twee dagen in de jungle.

De lodge is schitterend gelegen aan de oever van de Arajuno rivier, een relatief rustige stroom die uitmondt in de imposante Napo rivier, een van de grote voorlopers van de Amazone. De lodge is kleinschalig, zes fraai gedecoreerde hutten, elk opgesplitst in twee 2-persoonskamers met privé badkamer, warm water en een balkon met hangmat. Er is een openbare ruimte met bar-restaurant, openhaard en hangmatten. Er is geen electriciteit aanwezig. De lodge ligt in het privé-reservaat Selva Vida, zo'n 1000 hectare groot. Er zijn hier nog prachtige stukken primair woud en dankzij het nabijgelegen opvangcentrum AmaZOOnico is er een goede kans om dieren te zien. De maaltijden die geserveerd worden zijn uitstekend! Er zijn vele mogelijkheden om te wandelen in het nabijgelegen Selva Vida reservaat (een beschermd stuk regenwoud). Andere activiteiten zijn een bezoek aan een Quichua gemeenschap, waar o.a. het gebruik van de blaaspijp gedemonstreerd wordt en de lokale drank 'chicha' bereid wordt. De Quichua indianen kunnen van alles vertellen over de medicinale planten en over de fauna van het regenwoud. Andere opties zijn vissen, per band of vlot de rivier afdrijven, of ga zoeken naar goed aan de oevers van de Napo. Ook is het er heerlijk zwemmen. Een nachtelijke tocht door het regenwoud staat ook op het programma.



Dag 10 Baños (ca 4 uur rijden)



De reis gaat verder naar Baños, een levendig stadje met veel winkeltjes en een ruim aanbod aan restaurants. Het ligt in een mooie, groene omgeving en men kan er heerlijk wandelen, onder andere naar een fraai uitkijkpunt boven het stadje. Andere activiteiten zijn bv. een tocht te paard of bergaf op de fiets. Ontspannen in de thermale baden na een inspannende dag is heerlijk! Het leuke is dat er ook veel Ecuadorianen in de baden komen.

Dag 11 Baños

Vrije dag en overnachting in Baños.

Dag 12 Cuenca (ca 6 uur rijden)

Vandaag een langere dag in de auto. Maak onderweg, als er genoeg tijd is, een stop bij Ingapirca, de belangrijkste Inca-ruïne van Ecuador. Er is nog niet veel bekend over deze ruïnes maar men vermoedt dat het een rustplaats was op de ‘snelweg’ van de Inca’s die in Peru begint.

Dag 13 & 14 Cuenca

Vrije dagen. Het is heerlijk dwalen door deze koloniale stad met kinderhoofdjes, verstolen pleinen en rode daken. Er zijn kleine restaurantjes en cafeetjes en zelfs een bruine boterham is er gesignaleerd. Bezoek een van de vele musea en vergeet vooral de kathedraal niet! Wie hiervoor geen tijd had om naar Ingapirca te gaan kan dat nu alsnog doen.

Wat is er te zien en te doen:

- Catedral de la Inmaculado Concepción een gotische kerk met aparte blauwe koepels hier vind je ook het Museo de las Conceptas, een religieus museum
- Museo Municipal del Arte Moderno, museum met hedendaagse kunst.
- Centro Interamericano de Artes Populares. Dit museum heeft wisselende exposities van traditionele indigena kostuums, handwerk en kunst uit Latijns Amerika.
- Kerk El Carmen de la Asunción, mooie kerk waar elke dag een bloemenmarkt voor plaatsvindt
- Gran Colombia, de hoofdstraat van Cuenca om te winkelen en handwerk te kopen.



- Mirador de Turi, de kerk van Turi staat op een heuvel 4 km van de stad vandaan, waar je 's avonds een prachtig uitzicht hebt over de stad.
- Museo de las Culturas Aborígenes, museum over de pre hispanische cultuur van Ecuador.
- Museo Pumapungo, het belangrijkste museum van Cuenca met etnografische tentoonstelling met traditionele Ecuatoriaanse kostuums.
- Museo Remigio Crespo Toral Dit museum bevat religieuze beelden en koloniale schilderijen.
- Plaza de San Sebastián. Aan dit plein is de kerk van San Sebastián gelegen, een van de oudste kerken van de stad.

Dag 15 Guayaquil (ca 4 uur rijden)

Vandaag op weg naar Guayaquil via het nationaal park Cajas dat bekend staat om haar bloemrijke páramo, temidden van hoge rotstoppen en ijskoude bergmeren. Maak als er genoeg tijd is een mooie wandeling langs verschillende meertjes en door een Polylepis oerbos dat het gevoel geeft middenin een sprookjeswereld te zijn beland.

Dag 16 Guayaquil

Vrije dag.

Het leven is hier tropisch, de temperaturen kunnen flink oplopen. De meeste bezienswaardigheden liggen aan de boulevard of er enkele blokken vanaf.

Dag 17 Puerto Lopez (ca 4 uur rijden)

Aan het eind van de vakantie is het tijd om te ontspannen in dit rustige plaatsje aan de kust. Je kunt er duiken, relaxen en naar het eiland Isla de la Plata gaan, ook wel klein Galápagos genoemd.



Dag 18 & 19 Puerto Lopez

Vrije dagen.

Puerto Lopez is gelegen aan een mooie baai, je vindt hier geen winkelcentra of flitsende disco's maar meer het alledaagse leven van een Ecuatoriaanse kustplaats: 's ochtends vroeg is het gezellig druk op het strand met alle vissersbootjes die binnen komen en de vangst

lossen. Wie geen tijd heeft voor de Galápagos kan naar de Isla de la Plata gaan. Er zijn volop albatrossen, pelikanen, blauwvoet Jan-van-Genten en fregatvogels te zien.

Magistraal zijn de springende bultrugwalvissen die in de maanden juni tot en met september hun kleintjes groot komen brengen. De restaurantjes zijn eenvoudig maar lekker en de lekkerste milkshakes hebben we hier gedronken.



Dag 20 naar huis

Jullie rijden vandaag terug naar Guayaquil en leveren de huurauto op de luchthaven in.
Vlucht terug naar huis

Dag 21 aankomst