



Dag 1 Esquel

Transfer van de luchthaven van Esquel naar het hotel.

Dag 2+3 Los Alerces (50 km)

Ophalen huurauto in Esquel. Niet heel ver van Esquel ligt Los Alerces. Dit park wordt doorsneden door stille meren, klaterende watervallen en gletsjers. De rivieren zijn zo helder en schoon dat het water drinkbaar is. De Alerce is een Patagonische cipres, sommige zijn meer dan 3000 jaar oud. Hier is het prima wandelen, raften, paardrijden of neem een kajak om in stilte te genieten van één van de meren. Het hotel ligt aan de oever van een meer met een prachtig uitzicht.

Dag 3 Vrije dag

Dag 4+5 Villa la Angostura (417 km)

Op weg naar een typisch bergdorp, het lijkt Zwitserland wel. In El Bolsón moet onderweg even een stop gemaakt worden voor, volgens de locals, het beste ijs dat er is. Het is een relaxed stadje waar de hippie's in de jaren '70 zijn neergestreken, met een schitterende ligging en de mogelijkheid om een wandeling over verschillende hangbruggen te maken. De trip is wat langer maar de weg is goed.

Dag 5 Vrije dag

Zeker doen: park Los Arrayanes op Quetrihué schiereiland in het Nahuel Huapi meer. Het park is te voet te bereiken maar ook met de boot. Het park is beroemd om zijn uniek boomsoort, de *Arrayan*. Volgens de Mapuche indianen hebben de blaadjes van de boom een medicinale werking.



Dag 6+7 San Martín de los Andes (108 km)

Rijd langs de 'zeven meren route' naar San Martín, gelegen in een vallei gevormd door vroegere gletsjers. De lucht is helder en fris, de wandelpaden zijn talloos en de blauwe meren kraakhelder. Een van de meren wordt ook wel Espejo, oftewel spiegel, genoemd omdat het water altijd zo glad is dat men zich erin kan spiegelen.

Dag 7 Vrije dag

Tip: park Lanín met vulkanen, een lavarivier, meren, Mapuche indianen en lavastranden.

Dag 8+9 Bariloche (190 km)

Terug naar Bariloche en inleveren huurauto.

Bariloche lijkt wel een plaats in Zwitserland. Het landschap heeft overeenkomsten, maar ook de bouwstijl doet er aan denken. Dat is niet zo gek, de Argentijnen hebben oude banden met Europa, hun voorouders zijn veelal immigranten uit Europa die er regelmatig enige tijd naar terug gingen.

Door het uitbreken van de oorlog kon dat niet en uit heimwee werd de bouwstijl uit Europa met name hier gekopieerd.

Enkele tips:

- ⤴ Een trip met de stoeltjeslift omhoog. Het uitzicht is adembenemend! Je kunt het meer van boven goed zien. Ze noemen het de gebroken spiegel omdat het lijkt alsof er meerdere meren zijn.
- ⤴ Mount Tronador, oftewel de brullende berg. De vallende blokken ijs veroorzaken een brullend geluid. De zwarte gletsjer, ontstaan door vallend ijs, rotsblokken en modder maakt het indrukwekkende geheel compleet.
- ⤴ Boottocht over het Nahuel Huapi meer naar Puerto Blest.

Dag 9 Vrije dag

Dag 10 Vertrek