



Dag 1 Manaus

Aankomst in Manaus met de internationale vlucht uit Nederland. De aankomst is te laat om nog verder de Amazone in te gaan dus transfer naar de pousada in de stad. De meeste hotels in Manaus zijn “middle of the road” maar dit is een aangename posada met een lekker zwembad.

Dag 2 Amazone

Pick-up vanaf de pousada en per boot naar de jungle lodge via de ‘ontmoeting van wateren’, daar waar de ‘zwarte’ Rio Negro en de ‘witte’ Solimões rivieren samenkomen om verder te gaan als de Amazone. Een heerlijk verblijf in een ecologische lodge met hangmatten, waar kwetterende papegaaien, vers tropisch fruit en uitstekende gidsen de orde van de dag zijn! ’s Avonds op pad om alligators te spotten. Het verblijf is incl. vervoer, excursies en alle maaltijden.



Dag 3 & 4 Amazone

Verschillende excursies worden er tijdens deze twee dagen ondernomen. Onder andere een mooie trekking door de jungle, waar hopelijk miereneters, gordeldieren, tucans, apen en vele vogels zich laten zien. Per boot om te vissen, wellicht sla je een piranha aan de haak! Bezoek aan één van de kleine dorpen in de omgeving waar men kennis kan maken met de gebruiken en de manier van leven van de lokale bevolking. En bij terugkomst in de lodge is het altijd lekker om te relaxen in een hangmat of een duik te nemen in de rivier.

TerraMundo Travels
 Ir. Driessenstraat 94 F
 2312 KZ Leiden
 Tel: 071-3030200

Dag 5 Manaus – Recife

Per boot terug naar Manaus waar de bagage bij het kantoortje afgeleverd kan worden. De vlucht naar Recife vertrekt namelijk pas 's avonds laat.

Dag 6 Recife/Olinda

's Ochtends vroeg aankomst in Recife en transfer naar de pousada in het koloniale stadje Olinda.

Dit prachtige historische stadje ligt boven op een heuvel, met uitzicht op Recife en de zee. Het centrum is één groot museum met smalle straatjes en kerken gedateerd uit de 16e en 17e eeuw. Veel kunstenaars hebben zich gevestigd in Olinda en dat zal je merken door de kleine ateliertjes in de straten. Breng ook een bezoek aan het interessante Museo de Arte Contemporanea.



Dag 7 Recife/Olinda

Vrije dag om door de straatjes te slenteren of ga naar Recife om de oude synagoge te bezoeken en het Nederlandse fort.

Dag 8 Recife – Japaratinga (ca 143 km)

Ophalen van de huurauto in Recife om te beginnen aan de self-drive langs de schitterende ongerepte kust. De transfer naar het verhuurkantoor in Recife wordt geregeld. Vandaag rijdt je via Porto de Galinhas en het kleine stadje São Miguel dos Milagres naar Japaratinga, een klein en rustig vissersdorpje aan één van de mooiste stranden van Brazilië.



Dag 9 Maceió (ca 118 km)

Langs kleine vissersdorpjes verder naar Maceió, een vriendelijke en zonovergoten badplaats. De stad heeft een mooie boulevard en gezellige barretjes aan het strand.

Dag 10 Penedo (ca 149 km)

Een schitterende route via verschillende duinen en de mooie stranden van onder andere “Feliz Deserto” naar Penedo. Dit charmante koloniale stadje ligt wat meer in het binnenland, met een prachtige ligging aan de rivier São Francisco. Het is een klein stadje en de bezienswaardigheden liggen op loopafstand.

Dag 11 Mangue Seco (ca 235 km)

Vandaag een mooie rit langs suikerrietplantages en de kust naar Mangue Seco.



Een rustig dorpje vlakbij de kust gelegen op de grens van de staten Bahía en Sergipe. De zandpaden, vuurtoren, uitgestrekte duinen en een handvol guesthouses en restaurantjes maken het tot een heerlijke plek om een dagje te vertoeven!

Dag 12 Salvador (ca 205 km)

Via de mooie autoweg Linha Verde rijdt je vandaag zuidelijk richting Salvador alwaar de huurauto ingeleverd wordt en je overnacht.

Dag 13 Chapada Diamantina

Tijd om actief te worden. Transfer naar het busstation van Salvador en met de bus naar Lençóis. De rit duurt ongeveer zeven uur. De rest van de dag tijd om het plaatsje Lençóis verkennen of uit te rusten in de comfortabele pousada.

De Chapada Diamantina is een groot en prachtig ongerept natuurgebied gelegen in de staat Bahía: hoge bergen, prachtige valleien, grotten en holen, felblauwe rivieren en watervallen, canyons en een enorme variëteit aan flora en fauna. De op één na hoogste waterval in Brazilië bevindt zich hier: de “Cachoeira da Fumaça”, met een vrije waterval van 382 meter!

Dag 14 Chapada Diamantina

Vandaag staat er een trekking op het programma (ca 10 km) in de omgeving van Lençóis. Het gaat langs de oevers van de rivieren Grizante en Lençóis naar een grote waterval waar het zand felle kleuren heeft. Neem een verfrissende duik in het dorpje Serrano en te voet terug naar Lençóis.

Dag 15 Chapada Diamantina

Excursie naar de Lapa Doce-grot die bestaat uit een verzameling stalagmieten en stalactieten en uiteindelijk uitmondt in een ‘blauwe’ grot. Er stroomt een ondergrondse rivier met kristalhelder water doorheen en de zonnestralen leveren een geweldig kleurenschouwspel op in het water. Neem een duik voordat je aan de beklimming van de “Pai de Inácio” begint, de hoogste berg van de Chapada Diamantina. De uitzichten vanaf de top zijn onvergetelijk!



Dag 16 Salvador

's Ochtends vertrekt de bus terug naar Salvador. Bij aankomst transfer naar de pousada. Overnachting in een koloniale pousada gelegen in de schilderachtige wijk Pelourinho.

De sfeer in Salvador is heel anders dan in Rio; de bevolking is er donker (afstammelingen van de slaven) en er heerst een Afrikaanse / Caribische sfeer. Dat merk je ook aan de dansen, de kleding en de muziek. In het centrum van de stad vind je veel oude koloniale gebouwen in pastelkleuren, veel gebouwen zijn al gerestaureerd maar nog niet alles is in goede staat. Je kunt er tot diep in de nacht doorfeesten of gewoon rondslechteren in het oude centrum met z'n vele souvenirwinkeltjes en kunstgalerijen.

Dag 17 Salvador

Vrije dag. Op dinsdagavond is het echt een must om naar Olodum te gaan. In de wijk Pelourinho spelen dan vele percussiegroepen. Er wordt gegeten, gedronken en gedanst tot in de kleine uurtjes!



Tips:

- Solar do Unhao, een prachtig bewaard gebleven gebouwencomplex uit de 18e met daarin het Museu de Arte Moderna. In het restaurant worden elke zaterdagavond concerten gegeven. Vanuit de beeldentuin op de heuvel heb je een mooi uitzicht over de baai. Neem een taxi er naar toe, de omgeving leent zich niet om doorheen te wandelen.
- Forte de Santo Antonio da Barra is het oudste fort van Salvador da Bahia ook wel adol da Barra genoemd. Prachtig uitzicht en een nautisch museum.
- Igreja NS do Bonfim, een prachtige kerk waar de gekleurde armbandjes vandaan komen die je wensen in vervulling laten gaan als ze doorgesleten zijn (dat kan heeel lang duren) De kerk is een populair heiligdom verworven door wonderbaarlijke genezingen. In de Sala dos Milagres (Kamer der Wonderen) aan de rechterkant van de kerk laten mensen brieven en foto's achter.
- Itaipava Arena Fonte Nova, het stadion voor de WK. Of het af is.....
- Mercado Modelo, een grote overdekte markt met Braziliaanse en Afrikaanse folklore. Vaak is er live muziek en worden er capoeira voorstellingen gegeven.
- Museu Afro-Brasileiro met als hoogte punt 27 grote met houtsnijwerken van Carybé, misschien wel de bekendste beeldend kunstenaar van de 20e eeuw van Salvador. De panelen zijn gestileerde afbeelden van goden van Afro-Braziliaanse goden, ingelegd met schelpen en metalen.
- Dwaal door stad met z'n kleurige huizen en kleine straatjes
- Op dinsdag avond is het echt een must naar Olodum te gaan. In de Pelourinho spelen dan vele percussie groepen. Er wordt gegeten, gedronken en gedanst tot in de kleine uurtjes. Laat wel jullie spullen in het hotel.

Dag 18 Morro de São Paulo

's Ochtends is er een transfer naar de pier in Salvador, waarvandaan de catamaran naar Morro de São Paulo vertrekt. Overnachtingen in een pousada met een heerlijk uitzicht over één van de tropische baaien. De pousada ligt slechts op 5 minuten lopen van de pier vandaan.

Op Morro de São is het heerlijk relaxen op één van de tropische strandjes. Snorkelen is hier fantastisch en 's avonds kan men lekker eten in het 'dorpje'. Het leven gaat er in 'slowmotion'... Doordeweeks is het er rustig maar in het weekend kan het bomvol zijn met Salvadorianen die de drukte van de stad ontvluchten. De boottocht duur ongeveer twee uur, met wat geluk zien je zelfs walvissen!



Dag 19 & 20 Morro de São Paulo

Vrije dagen. Lekker tot jezelf komen of wie wat actiever wil zijn kan gaan duiken of snorkelen.

Dag 21 Naar huis

Helaas tijd om dit heerlijke eiland te verlaten. Per reguliere transfer terug naar Salvador alwaar je bij de luchthaven wordt afgezet voor de vlucht naar huis.

Dag 22 Aankomst