



### **Dag 1 Ouro Preto (100 km)**

Ophalen huurauto op de luchthaven van Belo Horizonte en op weg naar Ouro Preto (wat zwart goud betekent). Het stadje was in de 18<sup>e</sup> eeuw het centrum van de goudkoorts die over het Braziliaanse binnenland waaide. In die periode had het meer inwoners dan Rio of Salvador! Ouro Preto ligt in de staat Minas Gerais en is één groot historisch monument. Rijk geworden in de vervlogen tijden van de mijnbouw beschikt de stad over niet minder dan twintig kerken, bijna allemaal in Barokstijl. Fraaie koloniale panden wisselen elkaar af met de grandioze kerken. Dwaal door de kleine straatjes, geniet van de koloniale sfeer en duik een echte goudmijn in. Overnachting in een comfortabele pousada in het oude historische centrum.

### **Dag 2 Ouro Preto**

Halve dag wandelexcursie door Ouro Preto. Je bezoekt onder andere de São Francisco de Assis en de Nossa Senhora do Pilar kerken alsmede het museum Mineralogia. De gids zal je de beste plekjes voor een echte 'mineiro' lunch laten zien; zwaar maar heerlijk eten uit het Braziliaanse binnenland. De rest van de dag vrij, dwaal door de straten of breng een bezoek aan Mariana met prachtige koloniale panden. Overnachting in Ouro Preto.

### **Dag 3 Santa Barbara (70 km)**

Via Mariana rijd je vandaag naar Santa Barbara. Hier tref je enkele oude straatjes aan en een gerenoveerd stationnetje. Het spektakel van Santa Barbara ligt echter buiten de stad, het nationale park Caraça. Een ruim 10.000 hectare groot berggebied vol watervallen, hoge bergpieken en bijzondere vegetatie vol orchideeën en bromelia's. Er leven miereneters, papegaaien, apen én wolven... Een rustig en schitterend stukje Brazilië waar nog niet veel toeristen komen! Overnachting in een authentiek 18<sup>e</sup> eeuws klooster. Gedurende eeuwen bezochten Franciscaner monniken dit nationale park om van hun oude dag te genieten.



TerraMundo Travels  
 Ir. Driessenstraat 94 F  
 2312 KZ Leiden  
 Tel: 071-3030200

#### **Dag 4 Santa Barbara**

Een dag voor fraaie wandelingen door het ruige gebergte. Er is een aantal leuke routes die je zelf kunt lopen, tot ca. 6 kilometer. Wil je een langere tocht maken dan gaat er een gids mee (lokaal te betalen). Er zijn vele tropische vogelsoorten te zien en apen zoals het gemaskerde titi-aapje en het kleine witgezicht aapje. 's Avonds na het diner voeren de paters de wolven. Dit ritueel wordt iedere dag, al generaties lang, uitgevoerd. Deze zogenaamde manenwolven laten zich vrijwel iedere dag zien!



#### **Dag 5 Belo Horizonte (112 km)**

Na het ontbijt vertrek je richting Belo Horizonte, een rit van ruim anderhalf uur. Je rijdt direct naar de luchthaven waar je de huurauto inlevert en op een vlucht stapt naar je volgende bestemming.