



Dag 1 Buenos Aires

Aankomst in B.A. en transfer naar het hotel in Recoletta. Een metrohalte ligt op ongeveer 10 minuten lopen.

Dag 2+3 Buenos Aires

Vrije dagen om de stad te verkennen.

Hier een aantal ideetjes voor jullie bezoek aan deze stad.

- Breng een bezoek aan het gerenommeerde Teatro Colon. Wandel langs de Avenida 9 de Julio, of over de Plaza de San Martin naar de kathedraal en het presidentieel paleis. Een hele leuke wijk is ook La Boca, de havenwijk. Ook hier kunnen jullie van tangodans en –muziek genieten in één van de vele bars. De huizen hebben pasteltinten. Andere interessante buurten liggen rondom het Congres (let op de statige panden: Buenos Aires moest het Parijs van de pampa's worden!). Prachtig zijn ook de wijken Palermo en La Recoleta.
- Breng een bezoek aan de dierentuin, aan het Museo de Bellas Artes of het kerkhof La Recoleta met het graf van Eva Perón.
- Vergeet niet een bezoek te brengen aan het beroemde café Tortoni's op de Avenida de Mayo (op loopafstand). Een Grand Café uit de jaren 30. In de avond hebben ze er geregeld een tango optredens wat niet voor de toeristen bedoeld is.
- Puerto Madero is de oude houthaven die geheel is opgeknapt en nu een hippe wijk is met leuke restaurants en winkels. De wijk Palermo is op het moment de "place to be" Hippe winkels, chique winkels en tal van restaurants.
- Een fiets tocht door de stad is ook een aanrader!



Dag 4 Mendoza

Zelf naar de luchthaven voor de vlucht naar Mendoza. Transfer naar het hotel. Mendoza is een prettige stad. Nergens in Argentina zijn er zoveel verstolen pleintjes waar het goed toeven op een terrasje is. De bevolking is vriendelijk en de sfeer ontspannen. Tegen een meer prijs hebben we een hotel net even buiten Mendoza waarvan een klant eens zei “de hemel op aarde bestaat echt”.

Dag 5 Mendoza

Vrije dag.

Dag 6 Valle Fertil (420 km)

Op weg naar het noorden door de wijngaarden via San Juan naar Valle Fertil voor een overnachting. Het is er groen en aangenaam en nergens in Argentinië zie je zoveel fietsen als hier.

Dag 7 Valle de la Luna / Valle Fertil

Vrije dag om Valle de la Luna te bezoeken. De naam zegt het al, de meeste mensen associëren dit stenen landschap met een maanlandschap. Op deze plek worden nog steeds complete dinosaurussen gevonden. Een aantal kleinere soorten zijn niet helemaal uitgegraven en goed te zien.

Dag 8 Talampaya / Valle Fertil

Tijd om naar Talampaya te gaan. Dit nationale park wordt maar weinig door buitenlandse toeristen bezocht en is zeer indrukwekkend! De bergen zijn door erosie afgesleten. Sommige rotsen balanceren nog maar op een heel klein puntje van de onderliggende rots. In de wanden zijn door het water als het ware ‘ ‘ schoorstenen’ ’ uitgesleten.

Dag 9 Tucuman (500km)

In 1 lange dag naar Tucuman. Tucuman is een wat grotere plaats en het centrale plein waar vaak allerhande zaken te koop zijn, is de moeite waard.

Dag 10 Cafayate (229 km)

Via de ruines van Quilmes en de groene vallei van Tafi del Valle naar het mooie Cafayate.

Dag 11 Cafayate

Vrije dag om de prachtige route richting Salta te rijden. Je ziet geen dorpen, geen huizen, weinig auto's, geen bomen en geen struiken. Alleen grote rotsformaties onder een strakke blauwe hemel. Hier en daar hebben rotsformaties tot de verbeelding sprekende Namen zoals *Garganta del Diablo* (keel van de duivel), *Castilos* (kastelen) of *Anfiteatro* (amfiteater).



Dag 12 Cachi (180 km)

De mooie maar ruige route naar Cachi. Het lijkt niet zo heel lang maar hard rijden kan je hier niet. Overnachting in een oude hacienda.

Dag 13 Salta (85 km)

Niet zo heel ver vandaag dus even uitslapen kan. Hoewel koloniaal heeft Salta een provinciaals karakter, ondanks de bijna 400.000 inwoners. Door de warme tropische temperaturen is de stad één groot terras. De naam Salta betekent dan ook niet voor niets *plaats om tot rust te komen*. (indiaans)

Dag 14 Humahuaca / Tilcara (220km)

Verder op pad naar Humahuaca. Het is hier puur indiaans gebied. De bevolking geeft eerst moeder aarde, Pachamama, te drinken voor ze zelf wat drinken. De dag eindigt in Tilcara waar op het plein mooie handgemaakte sieraden verkocht worden. Overnachting in Tilcara.



Dag 15 Purmamarca (26km)

Een klein stuk van de doorgaande weg ligt Purmamarca met het ‘pallet van de schilder’ een berg die zo genoemd wordt vanwege de vele kleuren. Wie wil kan verder rijden naar de zoutvlaktes. Een prachtige tocht.

Dag 16+17 Salta (156km)

Vrije dagen om te genieten van deze omgeving. Vervelen is eigenlijk uitgesloten!

Salta heeft veel te bieden: subtropische vegetatie, daarnaast een landschap vol cactussen. In het westen van de provincie zijn er veel indianendorpjes, in het zuiden vinden we indrukwekkende cañon-landschappen en prachtige dorpjes die nog het oude Spaanse koloniale verleden uitstralen zoals *Cafayate*, dé hoofdstad van de witte wijn.

Salta stad

Die koloniale uitstraling heeft ook de stad Salta; dat in het verleden een belangrijke handelsstad en tussenstop tussen Peru en het achterland van Argentinië was. Salta is een vertrekpunt voor mooie en spannende excursies. Een stad met een rijk verleden en een ontspannen en gezellige uitstraling, waardoor het de meest bezochte stad van het noordwesten is. Terwijl in Salta vooral de koloniale architectuur te bewonderen is, heeft het tegelijkertijd ook een provinciaals karakter, ondanks de bijna 400.000 inwoners. Door de warme tropische temperaturen is de stad één groot terras. De naam Salta betekent dan ook niet voor niets *plaats om tot rust te komen*. (indiaans)

Tips:

- Een leuk alternatief in de buurt is San Lorenzo. Ongeveer een kwartier met de taxi van Salta. San Lorenzo ligt in een heerlijke, koele, groene kloof. Overdag komen er veel mensen uit Salta en omgeving maar in de avond is het er heerlijk rustig.
- Tren a las Nubes: Van Salta naar het hooggebergte (Altiplano) loopt een van de hoogste spoorlijnen ter wereld: El Tren a las Nubes (de trein naar de wolken). Dit is voor reizigers echt een aanrader! Het hoogste punt ligt op 4144m hoogte, bij Mina Concordia. Alternatief: Gaat de trein niet dan wordt hetzelfde traject gedaan met een truck waarop een speciaal uitkijkplatform gebouwd is. (Safari to the clouds)

- Quebrada de Humahuaca 'De vallei van de schilders' is absoluut een must als je in de buurt bent. Hier zie je de meeste gekleurde bergen van Argentinië (de kleuren geven de ouderdom aan). Onderweg kom je langs kapelletjes en kerkjes. Aanrader is om deze trip 's morgens te doen, vanwege de stand van de zon. (ook voor de foto's van belang!) Leuk dorpje om te overnachten: Tilcara. Op het plein zijn prachtige handgemaakte sieraden te koop.
- Stadswandeling rondom 9 de julio (hart van de stad), waarbij je o.a. langs de kathedraal, het aartsbisdom, historisch museum, stadhuis, etc. komt
- Voor prachtig uitzichten neem je de teleférico (gondola) vanaf Parque San Martín naar de top (Cerro San Bernardo). Hier staat ook het beeld van generaal Güemes.

Dag 18 Iguazu

Inleveren huurauto en vlucht naar Iguazu voor de magistrale watervallen die hier met donderend geweld zich naar beneden storten. Transfer naar het hotel.



Dag 19 Iguazu

Vrije dag om de Argentijnse kant te bezoeken. Tip: een boottocht de watervallen, nat, nat, nat!

Dag 20 Iguazu

Excursie naar de Braziliaanse kant waar wordt overnacht, koffers mee dus.

Dag 21 Naar huis

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis.

Dag 22 Aankomst Nederland