



### **Dag 1 Santiago**

Aankomst en transfer naar het hotel in de prettige wijk Providencia. Er zijn op restaurants om de hoek en ook de metro ligt op loopafstand.

Santiago is de hoofdstad van Chili en met een inwonersaantal van ongeveer 6.000.000 is dit ook meteen de grootste stad van Chili. Door de ideale ligging tussen het Andes gebergte en de Grote Oceaan biedt Santiago voor bijna iedereen wat wils en is zeker de moeite waard om te bezoeken. Het is een stad die oogt als een moderne, westerse stad maar het koloniale verleden is op veel plekken nog duidelijk terug te vinden. Er is een modern en veilig metrosysteem waarmee men de meeste interessante plekken goed kunt bereiken.

### **Dag 2+3 Santiago**

Vrije dagen om de stad te verkennen.

#### Tips:

- Palacio de la Moneda : Dit is het regeringspaleis. (Metro-station: La Moneda)
- Plaza de Armas : Dit een vierkant plein waar 4 belangrijke straten op uit komen, het wordt gezien als het historische centrum van Santiago. Er is altijd veel te doen zoals optredens van straat artiesten en er zijn verschillende standjes waar artesanía (handgemaakte spulletjes) verkocht worden. Het is de plek waar inwoners even lekker op een bankje gaan zitten genieten van de gezellige sfeer. De kathedraal en het prachtige renaissance hoofdpostkantoor en het Nationaal Museum kunnen bezocht worden. (Metro-station: Plaza de Armas)
- Kerk van San Francisco : Dit is het oudste gebouw in Santiago (meer dan 400 jaar oud) (Metro station: Santa Lucia)
- Nationale Bibliotheek: Dit is een nationaal monument. (Metro station: Santa Lucia)
- Santa Lucia: een heuvel in Santiago, waar de stad in 1541 gesticht werd door Pedro de Valdivia. Het is een gezellig park/heuvel waar men lekker kan rondwandelen. Bovenaan staat een mooi paleisje, wat tegenwoordig gebruikt wordt voor feesten en partijen.
- Cerro San Cristobal: Dit is een grote heuvel in Santiago van 888m hoog, met bovenop een groot mariabeeld. Het is een heel leuk uitstapje met een funicular (een cabine-liftje) omhoog. Boven is het genieten van een prachtig uitzicht over heel Santiago. Er is een park waar je heerlijk kunt wandelen. Wie sportief is wandelt omhoog in plaats van de lift te nemen, een wandeling van ongeveer een uur. Tip: Bezichtig deze heuvel alleen bij heel helder weer, anders is het uitzicht niet te zien door de smog en eventuele mist. (Metro station: Santa Lucia)

- Wijk Bellavista: Deze “Parijse wijk” is zeker een bezoek waard. Hier bevindt zich ook het huisje van Pablo Neruda, “la Chascona” genaamd. Wat nu tot een museum omgetoverd is. Het is dé plek om sieraden van Lapis Lazuli te kopen; een blauwe steen die alleen in Chili en Egypte gevonden wordt. In deze wijk zijn tal van gezellige restaurantjes en barretjes te vinden. (Metro station: Santa Lucia)

#### Dag 4 Puerto Varas

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Puerto Montt en transfer naar het hotel in het pittoreske stadje Puerto Varas.

#### Dag 5 Puerto Varas

Vrije dag.

Puerto Varas ligt aan de Lago Llanquihue en dichtbij Frutillar en Puerto Octay liggen, plaatsten die beroemd zijn door de stranden, hun Duitse architectuur en de zomer activiteiten, zoals paardrijden, zwemmen, hiken, surfen, kanoën, etc. Overnachting in hotel Colones del Sur in Puerto Varas, om van daaruit de omgeving te verkennen.

#### Tips:

- Trip naar het eiland Chiloé. Na de Spaanse invasie in 1567 is dit uitzonderlijk groene eiland gedurende eeuwen geïsoleerd gebleven. Tot op heden kan men er een rijke folklore; een mengeling van zowel Spaanse als Mapuche overleveringen bewonderen. Het is aan te raden een bezoek te brengen aan de kleine stad **Castro**, één van de oudste Chileense steden met zijn oorspronkelijke centrum en zijn kleurrijke woningen
- Parque Nacional Alerce Andino : een park van 20.000 ha, waar de Alerce bomen groeien. Deze bomen worden bedreigd met uitsterven. Ze groeien 1 cm per 15 jaar en kunnen meer dan 4.000 jaar oud worden, met hoogtes van boven de 50m. Dit park leent zich goed voor trekking, fotografie en het observeren van wilde dieren en heeft meer dan 50 meren.
- Trip om het meer Llanquihue. Met een auto is dit een prachtige trip via de stadjes Frutillar, Puerto Varas en Puerto Octay die om dit meer heen liggen. Tijdens deze trip komen de Duitse invloeden erg naar voren.
- Trip naar de Osorno vulkaan die hoog boven de omgeving uit torent. Er is ook een kabelbaan.



#### Dag 6 Puerto Montt - golf van Corcovado - golf van Ancud

Transfer naar het kantoor van Navimag waar jullie om 14.00 aanwezig moeten zijn daarna aan boord en vertrek rond 16.00. Verblijf in een bunk bed vergelijk het maar met een couchette in de trein maar dan wel een stuk ruimer, met gedeelde douche/toilet.



### **Boottocht Puerto Natales-Puerto Montt**

Met de boot van Puerto Natales naar Puerto Montt of vice versa, is een prachtige tocht waarbij men kan genieten van een geweldig uitzicht op de rotskust van Patagonië.

Fjorden, kanalen, ontelbare eilandjes, kortom: adembenemend! De boot maakt een korte tussenstop in Puerto Eden, een klein vissersdorpje waar men even aan wal gaat. Hier zijn geen wegen maar een lange brug. Tijdens de tocht zijn er diverse lezingen gegeven evenals documentaires.

Bij de boottocht is inbegrepen: overnachtingen, ontbijt, lunch en diner met een vast menu. Overige services: Er bevindt zich een cafetaria aan boord, waar ook broodjes verkrijgbaar zijn. Daarnaast is er nog een souvenirwinkeltje.

### **Dag 7 Melinka – Perez noord en zuidkanaal - Pulluche kanaal**

### **Dag 8 Meissier kanaal - Puerto Eden – Paso del Abismo- Concepcion kanaal**

Vandaag even van boord om Puerto Eden te bezoeken.

### **Dag 9 Seno de última esperanza – Puerto Natales**

In de ochtend vaart men het “de laatste hoop”kanaal in waarna de reis eindigt. Transfer naar het hotel.

### **Dag 10 Torres del Paine**

Met het openbaarvervoer van Puerto Natales naar het Nationale Park Torres del Paine, deze stopt bij de administratie van het park. Vanuit hier met een busje of lopend naar de hosteria voor de overnachting. Het verblijf is in een slaapzaal met gedeelde voorzieningen.

Het zuiden van Patagonië betovert je. Het is één van de meest zuidelijk bewoonbare plekken ter wereld, de natuur is er ruig, de meren zijn er helder blauw, er is een overvloed aan ‘wildlife’, het weer kan plotsklaps omslaan en de mensen zijn er nog puur Chileens! Wie er één keer is geweest wil er zeker terugkeren!

Deze 5-daagse georganiseerde tour laat de belangrijkste plekjes van het nationale park Torres del Paine zien, zoals de ‘torres’, de granieten rotsen waaraan het park zijn naam heeft te danken, en de schitterende Grey gletsjer. Voor wie minder dan een week de tijd heeft is deze tour dé manier om te kunnen genieten van de belangrijkste bezienswaardigheden

### **Dag 11 Torres del Paine**

Na het ontbijt de transfer naar het Grey meer voor de navigatie over dit mooie meer. Bij aankomst op camping Grey kunnen jullie langs het meer oplopen. Overnachting in Refugio Grey op basis van slaapzaal met gedeelde voorzieningen.



ijsschotsen in het Lago Grey

### **Dag 12 Torres del Paine**

Vandaag een leuke trekking langs de 'Camino de los Vientos' (pad van de wind). Na ongeveer 2 uur wandelen komen jullie aan bij het eerste uitzicht punt waar vanuit de Grey gletsjer goed te zien is. Vanaf een afstand zien jullie de diep blauwe ijsrotsen beetje bij beetje opdoemen. Na deze trekking gaat de tocht verder per boot vanaf Refugio Grey, om zo de gletsjer van wel heel dichtbij te bekijken. Hierna gaat de boot verder over het meer, waardoor jullie langs vele ijsbergjes zullen varen. Na deze trip een korte trekking over het schiereiland Grey en genieten van de natuur die jullie omringd. In de vroege avond de transfer in de richting van het Serrano meer voor de overnachting in Hosteria Paune Grande.

*De trekking heeft een gemiddelde duur van 4 uur, afhankelijk van het weer.*

### **Dag 13 Torres del Paine**

Trekking door de Franse Vallei, Hier hebben jullie prachtige uitzichten op de gletsjer. Overnachting in Refugio Las Torres op basis van slaapzaal met gedeelde voorzieningen.

### **Dag 14 Torres del Paine**

Verder via Paso Los Cuernos naar de laatste verblijfplaats in dit park. Verblijf in een slaapzaal met gedeelde voorzieningen.

### **Dag 15 Torres del Paine**

Vandaag dan zwaarste trekking. Jullie gaan op weg naar de attractie van dit Nationale park: De Paine Toren. Eenmaal dichtbij hebben jullie het zicht over een prachtig groen meer, met een verticale rots die meer dan 1000 meter overal bovenuit torent. Heel indrukwekkend. Aan het eind van de middag naar het hostel, waarschijnlijk wel moe, maar de moeite waard was het zeker. Overnachting in Refugio Las Torres op basis van slaapzaal met gedeelde voorzieningen.

*Deze tocht is gemiddeld tot zwaar.*

### **Dag 16 Punta Arenas**

Zelf naar de parkadministratie, per openbaarvervoer naar Punta Arenas. De hoofdstad van de Magallanes regio is de grootste, meest zuidelijke stad ter wereld en de toegangspoort voor bezoekers van Zuidelijk Patagonië. De stad heeft een koud klimaat met een gemiddelde temperatuur van 6 graden. Overnachting.

## **Dag 17 Paaseiland**

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Rapa Nui. Aankomst op het vliegveld en transfer naar het hotel. In Hanga Roa.

Hanga Roa is een uitgestrekt dorpje met hotelletjes, restaurantjes, een supermarkt, een bank, postkantoor, internetcafeetjes, souvenirwinkeltjes en fiets- en autoverhuur bedrijfjes.

Paaseiland of Rapa Nui is met niets te vergelijken. Het is er magisch, bijzonder en adembenemend mooi! Het is het meest geïsoleerd gelegen eiland te wereld en ligt midden in de Pacifische Oceaan, waarbij het dichtstbijzijnde eilandje op zo'n 2000 km afstand ligt. Het eiland is heuvelachtig, groen en beschikt over twee kleine strandjes. De hoogste heuvel is ca. 500 meter hoog.

De moais, de metershoge beelden, zijn de meest speciale attractie van dit eiland. Ze doen ons beseffen dat al honderden jaren geleden de mens tot zoveel in staat is geweest. De moais stammen van na 400 na Chr. en zijn uitgehouwen uit de wand van de Rano Raraku vulkaan door de 'Orejas Largas' (lang oren). De beelden zijn van de vulkaan naar beneden getransporteerd en langs de kust neergezet op de ahus, de ceremoniële platforms. Over hoe het vervoer van deze gigantische beelden precies heeft plaats gevonden zijn de experts het tot op heden nog niet eens. Ooit is er een gevecht geweest tussen de 'Orejas largas' en een andere stam: de 'Orejas Cortas' (kort oren), waarbij een groot aantal beelden omvergegooid zijn. In de laatste 30 jaar heeft de Chileense regering in samenwerking met binnenlandse -en buitenlandse archeologen veel monumenten gerestaureerd.

Op het vliegveld moet je bij aankomst meteen al het Rapa Nui National Park entree kaartje kopen. Deze is hier 10USD goedkoper.

## **Dag 18 Excursie Ahu Akivi, Paaseiland**

Excursie van een halve dag naar Ahu Akivi. Deze in het binnenland gelegen ahu is in 1960 gerestaureerd door de Chileense archeoloog Gonzalo Figueroa en bevat zeven moai. Deze moai zijn de enige op het eiland die naar de zee toe kijken, maar ze zijn wel net zo als alle moai op het eiland gericht op het vroeger nabijgelegen dorpje. Tijdens de equinoxen kijken de beelden direct naar de ondergaande zon. Het is verstandig om voldoende geld mee te nemen aangezien er maar 1 pinautomaat aanwezig is op het eiland

## **Dag 19 Paaseiland**

Vrije dag.

### **Tips:**

- Huur een mountainbike om het eiland te verkennen.
- Maak een paardrijtocht over het eiland.
- Breng een bezoek aan een optreden van de traditionele dansgroep Kari Kari en verbaas je over het uithoudingsvermogen van de dansers.
- Breng een bezoek aan het antropologisch museum Sabastian Englert in Hanga Roa om meer te weten te komen over de cultuur en de geschiedenis van Paaseiland.
- Bezoek aan Ahu Tahai in Hanga Roa tijdens de zonsondergang!
- Neem een kijkje in de katholieke kerk van het eiland in Hanga Roa waar de Rapa Nui tradities en de katholieke tradities beiden zijn vertegenwoordigd.
- Tegenover de kerk vind je de Mercado Artesenal, een overdekte markt waar je souvenirs kunt kopen. Helaas is het wel allemaal een beetje van hetzelfde.

## **Dag 20 Excursie Ahu Vaihu en Ahu Akahanga, Paaseiland**

Vandaag dagexcursie met gids langs enkele bezienswaardigheden van het eiland. De excursie brengt jullie eerst naar het zuiden van het eiland naar Ahu Vaihu en Ahu Akahanga . Dit zijn twee voorbeelden van niet gerestaureerde platforms waar de ooit omvergegooide moais niet op hun plaats zijn teruggezet.

De excursie gaat verder naar de vulkaan Rano Raraku. Hier bevindt zich de groeve waar de moais ooit gemaakt zijn. Op de groene hellingen van de vulkaan vind je vele moais in diverse stadia van hun voltooiing. Sommige beelden zitten zelfs nog vast in de rotsen. Hier kun je ook een kijkje nemen in de krater van de vulkaan. In de verte zie je aan de kust



de volgende bestemming liggen, Ahu Tongariki. Ahu Tongariki is een indrukwekkende site waar 15 moais op een rij staan. Na een bezoek aan Ahu Te Pito Kura en de “navel van de wereld” gaan jullie naar het prachtige witte strandje van Anakena waar je tijd heb om te zwemmen en waar de lunch wordt genuttigd. Ook hier kun je nog een tweetal ahus bezichtigen, Ahu Nau Nau en Ahu Ature Huki.

## **Dag 21 naar huis**

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis.

## **Dag 22 Aankomst**