



Dag 1 Cancun

Vlucht naar Cancun. Transfer naar jullie hotel aan het strand in Cancun, inclusief ontbijt.

Dag 2 Cancun - Rio Lagartos - Ek Balam - Valladolid (366 KM, ca 4,5 uur in totaal)

Ophalen van de huurauto en vroeg in de ochtend op weg naar het natuurreservaat Rio Lagartos. Onderweg kom je door allerlei kleine dorpjes waar het leven bijna is zoals het vroeger was.

Bij aankomst in het natuurreservaat Rio Lagartos kun je een bootje nemen naar de lagune. De enorme aantallen roze flamingo's zijn indrukwekkend. Als je aan komt varen lijkt het wel een roze streep. De zoute modder is een weldaad voor de huid en net voor dat jullie terug zijn kunnen jullie het afspoelen in het water.



Na het bezoek aan het natuurreservaat Rio Lagartos terug over dezelfde weg via de archeologische plaats van Ek Balam. Dit kleine juweeltje van een Mayastad wordt zelden bezocht. Ek Balam betekent zwarte Jaguar. Men denkt dat Ek Balam een zeer belangrijke en invloedrijke stad is geweest. Vooral omdat het meer dan 1000 jaar bewoond is geweest waar andere steden in Yucatan al veel eerder verlaten zijn.

Na het bezoek aan Ek Balam, verder naar de koloniale stad Valladolid waar overnacht wordt. Overnachting in een leuk hotel met binnentuin en zwembad, inclusief ontbijt.

Dag 3 Valladolid



Dag ter vrije besteding om het gezellige plaatsje Valladolid te verkennen. Wel gaan zwemmen in de cenotes, bijzonder! Overnachting in hotel, inclusief ontbijt.

Dag 4 Valladolid – Izamal - Uxmal (282KM, ca 3,5 uur in totaal)

Vandaag op weg naar Izamal. De stad is gesticht rond het begin van de jaartelling en was een belangrijk pelgrimsoord voor de Maya's. Je vindt er twee enorme pre-Columbiaanse bouwwerken, waarvan de grote piramide voor de Zonnegod een basis van meer dan 8000 vierkante meter heeft. Bovenop deze basis is een piramide van tien verdiepingen. Het tweede bouwwerk is de zogenaamde Acropolis, oorspronkelijk *Popol Chac* genaamd. Deze door mensen gemaakte heuvel is in meerdere eeuwen gebouwd, en diende oorspronkelijk als basis voor paleizen en tempels. Nog steeds is het grootste deel van de bevolking van Maya afkomst, en de meeste opschriften zijn tweetalig. Voor veel Maya's is Izamal nog steeds een bedevaartsoord, maar de religieuze gebruiken zijn katholiek overgebleven nadat de voorouders door de Spanjaarden bekeerd werden.



Het gaat verder naar Uxmal. Uxmal is een van de meest gave Mayasteden van Mexico en ligt op 80 km ten zuiden van Mérida. In totaal zijn er 150 gebouwen te bezichtigen. Uiteraard niet allemaal in even goede staat. Bekijk in ieder geval de piramide van de



tovenaar (Casa de adivino). Dit bouwwerk is bijna 40 meter hoog en heeft een ovale vorm op een grote rechthoekige sokkel. Het nonnenklooster Casa de las Monjas bestaande uit vier gebouwen en een mooie grote binnenplaats mag bij een bezoek ook niet worden overgeslagen. De gebouwen zijn grotendeels in typische Puucstijl gebouwd met prachtige decoraties. Andere bezienswaardigheden zijn Palacio del Gobernador, Casa de las Tortugas en El

Palomar. In de avond is er een prachtig klank en lichtspel, zeker gaan kijken!
Overnachting in een hacienda.

Dag 5 Uxmal

Vrije dag om lekker uitgebreid de tijd te hebben om de ruïnes te bezichtigen.
Overnachting in een hacienda.

Dag 6 Uxmal - Mérida (81 KM, ca 1 uur en 18 minuten)

Tijd om verder te gaan in de richting van Mérida. Wie wil maakt een omweg (daar is genoeg tijd voor) via Oxkutzcab, één van de kleurrijkste stadjes in deze omgeving. Zeker even naar de markt gaan!

Een leuk idee is om via de Hacienda Sotuta de Peon verder te rijden. Het goud van Yucatan in oude tijden was de stof die van de cactus “henequen” werd gemaakt. De hacienda heeft de productie daarvan weer in ere hersteld met gebruik van de traditionele machines. Het hele proces van de productie wordt getoond. Daarnaast is er een prachtige cenote, een zoetwater reservoir onder de grond, waar jullie een heerlijke duik in kunnen nemen. Verder naar Mérida. Overnachting in hotel.

Dag 7 Mérida

Vrije dag en tijd om Mérida te ontdekken, neem een kijkje op de Plaza Mayor met een 16^e eeuwse kathedraal, het Montejo paleis en de souvenirmarkt. Overnachting in hotel.

Tips Mérida:

- ◆ De kathedraal van Mérida (San Ildefonso) is gebouwd tussen 1561 en 1598, en is daarmee de oudste van Latijns-Amerika.
- ◆ Het regeringspaleis met grote muurschilderingen.
- ◆ Het museum, Museo de Antropología e Historia, met een mooie collectie Maya-objecten en opgravingen uit Yucatán.
- ◆ Breng de avond door op het Plaza Hidalgo met restaurantjes, muzikanten en straathandelaren.
- ◆ Mérida heeft ook een kleine dierentuin (Centenario Zoo) met veelal inheemse dieren.
- ◆ Tour naar de flamingo's van Celestun.



Dag 8 Mérida - Campeche (178 KM, ca 2 uur)

Van Mérida rijden jullie door naar Campeche. Campeche stond vroeger bekend als een piratenstad waar zeerovers aan land kwamen na hun avonturen op zee. Overnachting in hotel waar ook een lekkere duik in een zwembad genomen kan worden.

Dag 9 Campeche - Palenque (360 KM, ca 4 uur en 20 minuten)



Vandaag rijden jullie door naar Palenque. (LET OP: dit is een rit van ongeveer 5 uur). Vandaag een bezoek aan de waterval van Misol-Ha, maar houd het kort want ongeveer 20 km verder ligt een veel spectaculairder water op jullie te wachten. De verkoelende watervallen van Agua Azul zullen jullie zeker bevallen. Het is dan ook een paradijselijke plek om je handdoek op het gras neer te leggen en te genieten van de zon! Een frisse duik in het heerlijke water is ook geen slecht idee. Overnachting in een hotel slechts 5 minuten van de opgravingen gelegen!

Dag 10 Palenque

Vrije dag om de ruïnes van Palenque te bezoeken. Het bijzondere van deze ruïnes is dat ze midden in de jungle liggen. Voor veel toeristen zijn dit dan ook de mooiste ruïnes van Mexico uit het Maya tijdperk. Al lopend door de oude binnenstad kun je soms brulapen horen brullen en vliegen papegaaien en toekans boven je hoofd. Overnachting in hotel.

Dag 11 Palenque - San Cristóbal (210 KM, ca 3,5 uur)

Stijgend door de bergen komen jullie in San Cristóbal. San Cristóbal heeft zoveel te bieden dat verveling is uitgesloten! Bezoek de indianenmarkt in het stadje of maak een tocht met de auto naar omringende indianendorpjes zoals Chamula. Overnachting in hotel.

Dag 12 & 13 San Cristóbal



Vrije dagen en tijd om naar de prachtige Cañon de Sumidero te gaan vlakbij Chiapa de Corzo. Van hieruit kun je een 2-3 uur durende boottocht door de 30 km lange Canyon maken tussen spectaculaire hoge rotsen waarin ook enkele grotten zijn. De rotsen zijn op sommige plaatsen wel 1000 meter hoog en het water ruim 100 m diep. Er zijn hier veel soorten vogels te zien zoals onder andere zwarte gieren, aalscholvers, reigers, kingfishers en ook leguanen, krokodillen en spinaapjes. Met de auto kun je ook een 20 km lange tocht maken langs de weg van de uitkijpunten waarvandaan je een duizelingwekkend uitzicht hebt over de kloof. Overnachtingen in hotel.

Dag 14 San Cristóbal - Comitán (93 KM, ca 1 uur en 10 minuten)

Weg van de gebaande paden ligt Comitán. Deze koloniale stad is de uitvalsbasis voor een bezoek aan de meren van Montebello. De stad wordt vooral bezocht door Mexicaanse toeristen die het koele klimaat opzoeken. De smalle straatjes en het centrale plein dat elke avond tot leven komt met live muziek maken het tot een aangename plaats. Overnachting in hotel.



Dag 15 Comitán

Vrije dag. Comitán is de uitvalsbasis voor een bezoek aan het Lagunas de Montebello National Park, een schilderachtige regio in het uiterste zuiden van Chiapas met meer dan 50 meren omgeven door dennen- en eikenbossen. De mineralen in de meren, plus de reflectie van de zon geven de meren hun opmerkelijke kleuren. Van turkoois en smaragd tot violet, blauw en diep groen. Overnachting in hotel.

Vlakbij de ingang van het park liggen de Lagunas de Colores, vijf opvallend gekleurde meren, de grotten van San Rafael del Arco en een paar cenotes. Blijf er nog wat langer want ook de watervallen El Chiflón, waarvan sommige 70m hoog zijn, zijn de moeite waard.



Dag 16 Comitán - Chicanna (700 KM, ca 9,5 uur)

Vandaag een zeer lange maar indrukwekkende rit voor de boeg. Ik raad jullie dan ook aan om vroeg te vertrekken. Onderweg is er veel te zien. Zo kan er een bezoek gebracht worden aan de minder bekende opgravingen van Becon, Xpuíjl, Rio Bec en Kohunlich. Overnachting in een eco hotel. Dit hotel ligt in een piepklein dorpje vlakbij Chetumal.

Dag 17 Chicanna - Tulum (247 KM, ca 2 uur en 50 minuten)

Door naar Tulum met zijn bijzondere ruïnes gebouwd op een uitstekende rots aan zee. Er is een heerlijk strand waar je lekker kunt bijkomen van deze prachtige reis. Overnachting in een hotel met cabañas, met zwembad en bij het strand. Inclusief ontbijt.



Dag 18 & 19 Tulum

Vrije dagen aan het strand. Voor wie van rust en ruimte houdt een perfecte plek! Overnachtingen in hotel inclusief ontbijt.

Dag 20 Tulum – Cancun (130 KM, ca 1 uur en 40 minuten) & terugvlucht

De huurauto wordt op Cancun airport ingeleverd. Terugvlucht naar Amsterdam of verlenging op een plek naar keuze.

Dag 21 Aankomst