



Dag 1 Rio

Aankomst in Rio de stad die altijd bruist. Bij aankomst transfer naar het hotel op twee blokken afstand van de Copacabana. Het hotel ligt centraal met restaurants en terrassen in de omgevingen, en de avond markt is om de hoek.

Dag 2+3+4 Rio

Vrije dagen.

Veel bezienswaardigheden kan je makkelijk zelfstandig bezoeken. Er gaat een treintje naar het enorme Christus beeld en de gondel gaat naar het Suikerbrood. Daarom plan ik in het programma weinig excursies. Als je dat liever wel hebt laat het dan even weten.

Tips:

- ♣ Onvergetelijk is het uitzicht vanaf de Corcovado berg, van waaraf je de hele baai en de bizarre vormen van het omringende berglandschap kunt overzien. Ook Pão de Açucar, waar je met een kabelbaan naartoe gaat, is een prachtig uitzichtpunt.
- ♣ Laat het feest in Rio maar beginnen, want feesten & genieten kun je er zeker! 's Avonds slenteren langs de Copacabana boulevard en een hapje eten in de luxe wijk Ipanema of in een van de beste visrestaurants van de stad ('Marius', Avenida Atlantica 290).
- ♣ Jeeptour naar de favela oftewel de sloppenwijk. Het geeft een goed beeld van het andere gezicht van Rio. Het doet wellicht aan aapjes kijken denk maar bedenk dat het grootste gedeelte van de inkomsten van de tour naar de gemeenschap in de favela gaat. Hier worden gemeenschapshuizen van gebouwd en projecten van ondersteund.

TerraMundo Travels
 Ir. Driessenstraat 94 F
 2312 KZ Leiden
 Tel: 071-3030200



Er is in Rio en omgeving nog veel meer mogelijk.

- ⤴ Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan het oude centrum.
- ⤴ Een jeeptour door het nationale park Tijuca, het enige regenwoud dat in een stad gelegen is.
- ⤴ Een bijzondere wijk is ook Santa Teresa, waar je per oude tram, o.a. hoog over een aquaduct, naartoe kunt reizen.
- ⤴ Je kunt naar de Rio by night-show gaan of naar één van de Samba cafeetjes aan de voet van het aquaduct in de wijk LAPA. Neem een taxi erheen en weer terug, dan is het prima zelfstandig te doen.
- ⤴ Het Maracaña voetbalstation, loop door de spelersgang naar het stadion en hoor de menigte je aanmoedigen.

Aardige dagexcursies zijn bijvoorbeeld:

- ⤴ Petropolis, waar het vroegere keizerlijk paleis staat.
- ⤴ Teresopolis, van waaruit het nationale park Park Serra dos Orgãos bezocht kan worden, voor de Brazilianen zelf hét wandel- en trekkingcentrum bij uitstek. Een wandeling naar de hoogste top van dit gebergte, de Pedra do Sino, neemt 8 uur in beslag. Je wandelt dan van het vochtige regenwoud naar een droog, Pyreneeënachtig rotslandschap met hier en daar een bergweide.
- ⤴ Kijk ook eens op de website van Rio Hiking die mooie wandelingen doen maar ook paragliding aan de rand van de stad.



Dag 5 Iguazu

Zelf naar de luchthaven voor de vlucht naar Iguazu. In Iguazu transfer naar het hotel.

Iguazu

In het hoge noorden op de grens met Argentinië en Paraguay ligt Iguazu, dat “groot water” betekent in de Guarani, de indiaanse taal. Hiermee is niets te veel gezegd. De honderden grote en kleine stromen die zich van grote hoogte naar beneden storten, leveren een fantastisch en vooral oorverdovend schouwspel op.

Flora en Fauna: Het Nationaal Park Iguazu bestaat uit tropisch regenwoud, met veel soorten planten, insecten, vogels, zoogdieren en reptielen. Je zult zoogdieren niet snel zien, maar om vogels te spotten kun je het beste 's morgens vroeg op pad gaan.



Zelf naar de Braziliaanse zijde, inclusief een jungle-tour waarbij u met een speedboot naar en onder de watervallen gaat. Een absolute must en een waar spektakel! Vanaf de Braziliaanse zijde heb je meer een totaalbeeld van de watervallen, neem voldoende fotorolletjes mee en wederom een regenjas! Natuurlijk kunnen we het ook voor jullie regelen.

Dag 6 Iguazu

Excursie Argentijnse kant van de watervallen. Er gaan verschillende wandelpaden richting watervallen. Vanaf sommige paden heb je uitzicht van beneden af, vanaf andere paden juist weer van boven af. Met een bootje kunnen jullie naar de wandelsteiger van waaruit jullie de Garganta del Diablo kunnen zien, de Keel van de Duivel, waar het water van de rivier de Iguazu zich met donderend geweld naar beneden stort.

Dag 7 Iguazu

Vrije dag.

Tips:

- ⤴ Jungle-tour: Dit is een leuke tour waarbij je met een speedboot naar en onder de watervallen gaat. Een absolute must en een waar spektakel! Droog blijven is geen optie...
- ⤴ Full Moon tour: Als het volle maan is is de full moon tour een aanrader. Bij het prachtige licht van de maan is het een heel ander gezicht, maar minstens zo indrukwekkend!
- ⤴ Macuco, of Gran Adventure, boottour. Dan ga je met de boot naar de watervallen. Je komt wel heel dichtbij!! Let op want nat, nat, nat!

Dag 8 Curitiba

Zelf naar de luchthaven voor de vlucht naar Curitiba. Bij aankomst transfer naar het hotel.



Curitiba, de hoofdstad van de staat Paraná, bestaat uit veel verschillende culturen. De meeste inwoners van Curitiba hebben Duitsers, Italianen en Polen als voorouders. Het historische centrum met o.a. het Iguaçú-Paleis, Passeo Público, vele musea en kerken is altijd bewaard gebleven. De grootste attractie is de trein van Curitiba naar Morretes die door het adembenemende landschap van ‘Serra do Mar’ rijdt. Wie wil neemt de boot over het Galheta Kanaal naar Ilha do Mel, een groen eiland met heerlijke stranden.



De binnenstad is autovrij gemaakt en er is een aantrekkelijk systeem opgezet van openbaar vervoer. Ook hebben ze kans gezien om veel groene gebieden en historische delen van de stad te behouden.

Dag 9 Curitiba

Vrije dag in Curitiba.

Dag 10 Treinreis / Ilha do Mel

Vandaag per trein naar Morretes. Het treinstation ligt op loopafstand dus zelf naar het treinstation en een kaartje kopen. De treinrit duurt ongeveer 4 uur. Voor het beste uitzicht raad ik jullie aan om aan de linkerkant van de trein te zitten! De trip eindigt in Morretes waar jullie de bus kunnen nemen naar Parangua om vanaf daar het bootje te nemen naar Ilha do Mel. Zelf naar Ephira hotel. De pousada aan het strand.

Ilha do Mel

Bij velen is Ilha do Mel favoriet door de combinatie van een herberg direct aan het strand, varen, dolfijnen spotten en avontuurlijke wandelingen op het eiland. Het eiland is omringd door prachtige stranden waar je heerlijk kunt wandelen en zwemmen. Ook onze herberg ligt direct aan het strand.

Tips:

- ⤴ Dolfijnen spotten (ter plaatse kunnen jullie een excursie regelen).
- ⤴ Wandeling naar het fort (Fortaleza da Barra). Alle wandelroutes op het eiland zijn gemarkeerd. En er zijn vele mogelijkheden om het eiland op je eigen gemak te verkennen.
- ⤴ Vanaf de herberg is het bijvoorbeeld drie kwartier lopen naar het fort, Fortaleza da Barra.



Er zijn twee mogelijkheden: langs het strand aan de oceaanzijde van het eiland, of over het Caminho da Figueira ("Figueira-pad") langs de bosrand. Bij hoogwater kan soms alleen het pad worden gebruikt. Na een bezoek aan het fort kun je de Morro da Baleia ("Walvisberg") beklimmen. Bovenop vind je een militair labyrint aan WO II met grote kanonnen. Daar heb je een mooi uitzicht over Ilha do Mel en Ilha das Peças. Aan de voet van de berg is een kleine grot, maar die is moeilijk te bereiken. Of je moet een stukje door de rivier waden, of je moet een heel stijl pad nemen.

⤴ Tijdens eb kun je goed fietsen over de stranden. In Nova Brasilia kun je fietsen huren.

Dag 11+12+13 Ilha do Mel

Vrije dagen.

Vanaf hier kan er gekozen worden om ofwel terug te gaan naar Rio ofwel een aantal dagen te verlengen op een tweetal nog niet door veel toeristen bezochte plekjes aan de kust: Ilha do Cardoso en Cananeia.

MET RIO:

Dag 14 Rio de Janeiro

Zelf terug met de boot en de bus naar Curitiba en vlucht rond 19.00 uur naar Rio. Transfer naar het hotel.

Dag 15 Rio de Janeiro

Vrije dag.

Dag 16 Naar huis

Zelf naar de luchthaven voor de vlucht naar huis.

Dag 17 Aankomst Nederland

MET ILHA DO CARDOSO & CANANEIA:

Dag 14 Ilha do Cardoso

Per boot gaat het vandaag door de mangroves naar Ilha do Cardoso, ca. 2,5 uur varen door wilde natuur, een spectaculaire tocht! Onderweg kom je kleine vissersdorpjes tegen. Voor wie er van houdt, de oesters zijn voortreffelijk! Tussen de mangroven wordt er een kort bezoek gebracht aan de restanten van een pre-Columbiaanse cultuur. Je verblijft in een pousada in een klein gehucht.

Dag 15 Ilha do Cardoso

De pousada waar er overnacht wordt is gelegen op een plek omgeven door jungle, duinen, mangroves en de zee. Wandel door de duinen en de jungle en geniet van de omgeving die nog niet overspoeld is door massa toerisme. Puur natuur!



Dag 16 Cananeia

Met de lokale veerdienst is het 2 uur naar Cananeia, een schiereiland in de staat São Paulo. Cananeia is een voormalig walvisvaarders stadje omringd door stranden en mangroves. 's Avonds kun je samen met een lokale gids op zoek naar kaaimannen die hier in de kreken wachten op hun prooien (optioneel). Overnachting in een hotel met een lekker zwembad.

Dag 17 Cananeia

Vrije dag. Een bezoek aan het onderzoeksproject in de jungle is een aanrader, een grote verzameling dieren uit het woud kun je hier van heel dichtbij bekijken. Verder is het leuk om optioneel een tocht te boeken naar een originele *quilombo* (de Braziliaanse term voor ex-slaven dorpje). Door de afgelegen ligging van deze dorpjes, vaak diep in het woud, zijn er tot op de dag van vandaag nog vele lokale gemeenschappen die nauwelijks met de moderne wereld in contact staan.

Dag 18 Naar huis

Voor vertrek nog even naar het walvisvaarders museumpje, waar o.a. een opgezette, originele witte haai is te zien van ruim 3,5 ton zwaar. Na bezoek aan het museum stap je op de bus naar São Paulo (ca. 455 km). De lokale chauffeur staat klaar op het busstation om je naar het vliegveld te rijden in São Paulo voor de vlucht naar huis.

Dag 19 Aankomst Nederland