



Voorbeeldreis Colombia compleet met Bogotá-Villa de Leyva-San Augustin-Popayan/Silvia-Calí-Medellin en Cartagena.

Deze reis vraagt enige zelfstandigheid zo moet er soms zelf een bus of taxi gergeld worden. Zo blijven de kosten relatief laag! Natuurlijk kan de reis aangepast worden en transfers gergeld worden tegen een meer prijs.

Dag 1 Bogota

Bij aankomst transfer naar het 3*hotel.

Bogotá is de levendige hoofdstad van Colombia met musea, universiteiten, kerken en theaters. In het historische gedeelte, La Candelaria, is het heerlijk dwalen door de straten. Zij aan zij staan prachtig opgeknapte panden en compleet verwaarloosde huizen. Het letterlijke hoogte punt (3160 m) is Cerro de Monserrate die bekroond wordt door een kerk. Het uitzicht vanaf deze berg over de stad is prachtig! Omhoog kan met de gondel of tandradbaan maar wie adem genoeg heeft kan het ook lopend doen. Doe dat dan alleen wanneer er veel mensen zijn zoals op zondag.

Wie nog niet genoeg heeft van het uitzicht vanaf de berg kan naar Mirador Torre Colpatria en vanaf deze 162 meter hoge toren 360 graden rondom kijken.

Dag 2+3 Bogota

Vrije dagen.

Dag 4 Villa de Leyva

Vertrek naar Villa de Leyva. In plaats van met een toeristen bus gaan jullie met de gewone bus. Dat heeft als voordeel dat het en goedkoper en (mijns inziens) leuker wordt. Jullie zitten tussen de lokale bevolking in. Het is gemakkelijk, vanaf het busstation vertrekken vele bussen.

TerraMundo Travels
Ir. Driessenstraat 94F
2312 KZ Leiden
Tel: 071-3030200

Villa de Leyva is één van de lieflijkste stadjes in Colombia. In dit koloniale stadje lijkt de tijd stil te hebben gestaan en ziet het nauwelijks anders uit dan 3 eeuwen geleden. Door dat het in de vorige eeuw tot nationaal monument is uitgeroepen is het vrij van moderne architectuur en zijn de oude, koloniale panden gerestaureerd.

Dag 4 Bogota

Overdag de tijd om het stadje te verkennen en neem aan het eind van de dag de bus terug. Overnachting.



Dag 5 San Augustin

Vertrek naar San Augustín een belangrijke archeologische plek in Zuid-Amerika. Jullie worden opgehaald in het hotel en naar de luchthaven gebracht. De vlucht gaat naar Neiva de hoofdstad van het departement Huila. Daarna volgt een tocht per auto/busje van 4 a 5 uur naar San Augustín voor een groot deel langs de Magdalena rivier. Overnachting in hotel Yalconia of gelijkwaardig.

In de middag is het tijd om het San Augustin archeologisch park te bezoeken. Er zijn verschillende Mesita's of te wel begraafplaatsen waar verschillende beelden te vinden zijn die bezocht worden. Daarnaast gaat het naar de Fuente Ceremonial de Lavapatas een plek voor ceremonies bij de rivier. Natuurlijk is ook het museum opgenomen in de tour.



San Augustin wordt ook wel de belangrijkste vindplaats in Zuid-Amerika genoemd hoewel de Peruanen het daar vast niet mee eens zijn!

Een mysterieuze beschaving heeft in de regio meer dan 500 stenen beelden en tombes nagelaten. Er is nog steeds maar weinig bekend van deze beschaving. Soms worden er parallellen getrokken tussen de beelden op de Paaseilanden en deze beelden. Vaker wordt er van uitgegaan dat er meer een relatie met Guatemala, Mexico of Peru is. Men gaat er van uit dat de beschaving in de 6de eeuw na Christus is ontstaan en verloren is gegaan voor dat de Spanjaarden arriveerden. Wellicht zijn ze veroverd door de Inca's maar niets is zeker. De opgravingen liggen verspreid over een groter gebied.

Dag 6 San Augustin

Na het ontbijt vertrek naar het dorp Isnos. Daar liggen Alto de los Idelos en Alto de las Peidras waar de bekendste en grootste beelden staan. In de middag volgt een tour door het spectaculaire landschap en de watervallen Salto del Mortino en de Salto de Bordones. Overnachting in San Augustín

Dag 7 Popayan

In de ochtend te paard naar El Tablon en La Chaquira of naar de prachtige Rio Magdalena. In de loop van de dag naar Popayan met de bus (voor het kaartje wordt gezorgd) Bij aankomst zelf naar het hotel.



Dag 8 Popayan

Vrije dag.

Popayan wordt ook wel de witte stad genoemd en is één van de mooiste koloniale steden van Colombia. Het is een uitnodigende, rustige, schone stad. Natuurlijk heeft het kerken en musea maar vooral is het een stad om heerlijk te voet door te dwalen en te genieten van de koloniale gebouwen!

Dag 9 Popayan/ Silvia (dinsdag)

Vroeg vertrek naar Silvia, een pittoresk plaatsje waar vandaag markt is. Het is het hart

van Guambiano indianen regio. De Guambiano indianen zijn de meest traditionele indianen in Colombia. Nog altijd spreken ze hun eigen taal, dragen ze de traditionele dracht en gebruiken ze oude technieken bij de landbouw. Ze wonen niet in Silvia zelf maar in de dorpen daarom heen. Dinsdag is dé dag. Uit de weide omgeving komen de Guambiano naar Silvia om hun waren te verkopen: fruit, groente en handwerk.





Dag 10 Cali

Vandaag gaan met de bus(zelf regelen) op pad naar Cali, ongeveer 2,5 uur.
Aankomst in Cali en zelf naar een aardig hotel in het koloniale gedeelte.

Dag 11 Cali

Vrije dag.

Cali is na Bogota en Medellin de grootste stad van Colombia. De stad groeit snel en is wellicht Medellin al voorbij gestreefd. De charme van de stad wordt bepaald door de sfeer en de inwoners, de Caleños. Niet alleen het klimaat is er warm, zeker ook de bewoners! Vooral in de avond als er een briesje opsteekt en iedereen buiten te vinden op een terras of naar zijn/haar favoriete salsaplek vertrokken is komt de stad tot z'n recht.

Wat heeft de stad zoal te bieden

- Vele kerken van 16e eeuw tot aan de 20e eeuw. Een aanrader is de Iglesia de San Antonio, een kleine koloniale kerk. Wat het bijzonder maakt is dat het op de top van de heuvel Colina de San Antonio. Ook als de kerk dicht is, is het de moeite waard om er heen te gaan en te genieten van het uitzicht over de stad.
- Verschillende musea zoals het goudmuseum, van koloniale kunst, het archeologische museum en het natuur historisch museum.
- Dierentuin.
- Parque Artesanal Loma de la Cruz met vele winkeltjes en werkplaatsen van traditioneel handwerk
- Niet alleen Rio heeft een prachtig Christus beeld maar ook Cali van maar liefst 26m hoog!
- Geen discotheken maar Salsatheken!

In de omgeving:

- Het nationale park Farallones met een rijke biodiversiteit . Men vindt er apen, vogels, miereneters, wasbeertjes, vleermuizen en slangen. De watervallen en de wandelpaden maken het tot een geliefd uitstapje voor de mensen uit Cali.
- 75 km ten noorden van Cali ligt Buga, een pelgrimsoord waar wonderen zouden gebeuren.

Dag 12 Pereira

Vandaag in ongeveer 4 uur zelf met de bus naar Pereira. De laatste 8 km moeten jullie een taxi nemen naar een heerlijke Hacienda in het hart van de koffiestreek. Vanuit de lodge kunnen jullie diverse tours maken.

Dag 13+14 Pereira

Vrije dagen en tijd om te genieten van de omgeving of het zwembad

Dag 15 Medellin

Zelf terug naar Pereira voor de bus naar Medellin (5 uur). Bij aankomst zelf naar het hotel.

Medellín heeft altijd een slechte naam gehad vanwege het drug verleden. Verleden?

Ja

dat ligt in het verleden. Nu is het één van de veiligste grote steden van Latijns Amerika en een hele prettige bovendien. De sfeer is er erg aangenaam en de toch al vriendelijke Colombianen lijken hier nog vriendelijker dan in de rest van het land. In oude centrum met z'n kunstwerken en oude kerken is het prettig dwalen. Qua klimaat is de stad van de "eeuwige lente" het hele jaar door prettig om te bezoeken.

Wat te doen:

- In het centrum zijn de kerken een must, zoals de Ermita de la Veracruz Plazoleta de las Esculturas waar meer dan 20 werken van de beeldhouwer Botero staan.
- De beeldhouwwerken Monumento de la Vida en a la Raza van Betancour.
- Cementerio de San Pedro, een oude begraafplaats mausoleums.
- Pueblito Paisa, een nagebouwd dorp met een prachtig uitzicht over de stad.

Dag 16+17 Medellin

Vrije dagen.

Dag 18 Cartagena

Zelf naar de luchthaven voor de vlucht naar Cartagena. Bij aankomst zelf naar het hotel een klein stukje lopen van de oude stad.

Een hotel aan het strand kan natuurlijk ook maar is een stuk prijziger. Er zijn ook een aantal leuke, kleine hotels in de oude stad. Qua prijsniveau liggen die een beetje tussen dit hotel en de strand hotels.

ommuurd centrum. Overal zijn er koloniale gebouwen met prachtige

Cartagena is een prachtige stad met smalle straatjes en een historisch balkons. Het leven is hier kleurrijk en de toon vrolijk. Op veel plekken is er meeslepende salsa te horen en de straatventer verkopen cd's met warme muziek. Een stadstour is hier niet nodig. Wandelschoenen daarentegen wel. Die doen goede dienst als men door de straatjes dwaalt of over de muur van de stad wandelt. De muur werd overigens gebouwd om de aanvallen van piraten af te kunnen weren. Gaan de voeten pijn doen van al het gewandel neem dan een





koetsje.

Tips

- Breng een bezoek aan het prachtige Castillo de San Felipe de Barajas boven op de berg (weer die wandelschoenen) 20 minuten lopen van de oude stad.
- Convento de la Popa boven op een heuvel met prachtig uitzicht over de stad (neem een taxi naar boven).
- Las Bovedas, de oude gevangenis die oorspronkelijk gebouwd werd als opslag plaats voor militairen doeleinden.
- De vele kerken waaronder de kathedraal die eeuwig wordt gerenoveerd!
- Het goudmuseum.
- Maak een ritje met de Chiva de traditionele, kleurrijke bus.
- Voor de kust liggen het eiland Rosario. Het is er heerlijk luieren en snorkelen.

Dag 19+20+21 Cartagena

Vrije dagen in Cartagena .

Dag 22 Naar huis

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht via Bogotá naar huis.

Dag 23 Aankomst.